

Englændertræffet i Skagen 2013

I år var det Rootes folkene der stod for arrangementet, og de skal have stor ros og tak for det godt planlagte arrangement.

Flere Rover folk ankom fredag, hvor vi så mødtes til uformel aften spisning og samvær.

Lørdag mødte vi op til træffet på havnen i Skagen, hvor der var reserveret plads til opstilling af de ca. 20 biler, heraf 6 Rover biler. Årsagen til "ca." er, at der dukkede lidt ekstra op, f.eks. en Jaguar der havde hørt om Englændertræffet, samt en Rover P4 med et tidligere medlem.



Flot så det ud i det fine solskin. Rootes biler: Hillmænd og ikke mindst et stort antal Sunbeam sportsvogne (Rapier, Alpine og Tiger) plus Rover P5 (Holger har fået plader på), 4 x P6 og en 75'er af seneste aftapning.



Rootes havde arrangeret frokost med et sæt håndmadder på en lokal havnerestaurant.



Vi fik udleveret turskilte, vejkort og deltagerlister og så var vi ellers klar til afgang mod Tornby (retning: Hirtshals), hvor vi skulle besøge Tornby Gl. Købmandsgård. Hyggeligt sted med mange gamle, sjove og nostalgiske effekter.



I baghuset var der en aktiv smedje og andre spændende udstillinger.



Her fra gik det videre ad snoede veje og på et tidspunkt over stok og sten ad en smal hjulsporsvej via gårdspladser, møddinger mv. fra den ene landevej til den næste – behørigt ledet af førervognens GPS.

Vi gjorde holdt toppen af den nordjyske højderyg og beundrede udsigten til alle sider. Meget flot landskab.



Og så kørte vi ellers kolonnen videre til Bindslev Håndværkermuseum. Her havde man mobiliseret hele landsbyen, hvis beboere var mødt talrigt frem for at modtage kortegen. Vi blev parkeret i museets bløde forhaver og indkørsel, og hvor der nu ellers var plads.



Se museets egne billeder, som allerede var lagt ud dagen efter på:
www.bindslev-museum.dk ->Galleri



Herefter var der fri kørsel tilbage til Skagen, så vi kunne nå at friske os op og pynte os lidt inden den store fælles middag i "Jørgens Spisehus".

Så gik starten til den bestilte buffet med lækker okse-, kalve- og kyllingekød med diverse salat og kartofler. Både buffet og drikkevarer til overkommelige priser. Fint og lækert arrangement, ind imellem med musikalsk harmonika underholdning og fællessang.

Vi blev 'smidt ud' kl. 23 så vi kunne få vores skønhedssøvn inden vi søndag skulle på veteranbustur rundt i Skagen.



Vi vågnede op til regn og rusk, hvis vi ikke allerede var vågnet ved 3-tiden om natten til et voldsomt uvejr.

Bussen kunne rumme 20 personer, hvilket passede fint, da flere valgte at køre hjemover i løbet af formiddagen.

En interessant bustur sluttede søndag ved 11-tiden og arrangørerne takkede for fremmødet, vi takkede for et godt arrangement og sagde: "PÅ GENSYN" til hinanden.

Tekst: Poul Badura. Foto: Poul Graakjær.