

National køredag Wedelslund Gods d. 5. juni

Af.: Inga og Povl Graakjær

Lidt om dagen

Det var med bange anelser vi kørte fra Grindsted Grundlovsdag d. 05. juni for at deltage i træf og køretøjsdag på Wedelslund Gods ved Galten.

Vejrmeldingen onsdag aften lovede regn torsdag, så spørgsmålet var mere hvornår på dagen regnen ville komme.



Vi samles ved Sjelle Auto

7 biler og 13 personer mødtes ved Sjelle autoværksted (Land Rover & Range Rover værksted) så vi samlet kunne køre ind på området kl. 09.00.

15 minutter senere var vi kommet ind og havde fundet en god plads i parken med fin udsyn over området. Hurtigt var bordene sat op og morgenkaffen og brødet kunne nydes samtidig med at vi kunne følge med i de andre biler der kom på pladsen.



Vi nyder kaffen og hyggen

I løbet af dagen kunne man gå rundt til de mange aktiviteter med flere musik bands - rundtur i avlsbygningerne med samlermarked - salgs boder - salg af mad og drikke - også veteranfly/helikopter kunne observeres flyvende hen over området og selvfølgelig beundre de mange biler der hele tiden ankom til pladsen.



Brandbiler kan slukke andet end brande

Parken, hvor mange af bilerne holdt, var et velplejet område med mange flotte store træer.

Da vi kom ind fik vi køretøjs skilte fra nummer 143 og opefter til de 7 biler som vi var.

Senere på dagen gik Inga og jeg en tur rundt på pladsen og kom ind i et lokale hvor man sad og skrev numre på skiltene og her var man i gang

med numre mellem 1200 og 1300 hvilket vidner om en velbesøgt National køredag på Wedelslund Gods.

Man kan undre sig over hvor alle de biler kommer fra !



Selvom der var mange biler og besøgende var der god plads til at gå rundt på. Toiletforholdene til så mange mennesker var super med flotte vogne og pæne toiletter.



Kig ud over nogle af de mange biler

Nu tilbage til vejret som indtil kl. ca. 14.00 havde været med sol men ændrede sig nu til regn hvilket satte gang i hjemkørslen og afstedkom kø for at komme ud.

Men når man har været der fra kl. 09.00 havde man også fået mange gode timer med tørvejr.

Vores konklusion på dagen er at det var en rigtig hyggelig dag, hvor det var hurtigt at komme ind (hvis man kommer tidlig om morgenen) og at finde en god plads til trods for mange biler og besøgende.

Lidt om Wedelslund Gods

Kilde: www.wedelslundgods.dk

For enden af markvejen, let skjult af de omkringliggende skove, finder man Wedelslund's samlede gårdkompleks.

Det består af en trelænget hovedbygning, hvoraf de ældste længer kan dateres tilbage til midten af det 17. århundrede.

Disse er opført i bindingsværk oprindeligt med stråtag, men fremstår i dag med tegltag. Avlsgården dateres tilbage til 1887, hvor den genopbygges efter en brand.

Den udgør samlet ca. 3500 kvadratmeter lader, heraf en kostald med plads til 70 malkekører. I 50'erne leverede køerne bl.a. børnemælk til de nyfødte i Midtjylland. Siden blev det til opdræt af kødkvæg, hvilket sluttede i 70'erne, hvor det sidste kvæg blev solgt.

Lader og stalde anvendes i dag til opbevaring af landbrugsmaskine samt den mængde flis, som er nødvendig til gårdens eget varmebrug, ligesom de også danner rammen om Wedelslund Gods Car Club.

Wedelslund Gods er gennem de sidste seks år blevet gennem restauret og fremstår i dag som ægte og egnsunik.



www.WedelslundGods.dk

Wedelslund Gods Car Club

Wedelslund Gods Car Club er opbygget omkring den gamle kostald som nu er ombygget til et eksklusivt opvarmet opbevaringsområde med tilknyttet lounge faciliteter for medlemmer. Der er også mulighed af opbevaring i uopvarmet område.



www.wedelslundgods.dk/CarClub