

# Englændertræffet 2014 i Vordingborg

*Oplevet af Inga og Poul Graakjær*

I år var træffet henlagt til Vordingborg med hotel Kong Valdemar som base og med køreture rundt på de sydlige øer lørdag og søndag.

Træffet er jo som bekendt et fælles-træf mellem Rootes- og Roverklubberne og i år var det Rover der stod for planlægningen.

22 biler samt 40 personer var tilmeldt og 4 af bilerne (7 personer) kom fra Norge.

Blandt de Danske deltagere var der nye ansigter og biler vi ikke før har set til Englændertræf og det er dejligt at nye folk dukker op.

## **Fredag. 29.august**

Fra midt på eftermiddagen begyndte bilerne at ankomme på parkeringspladsen ved Hotel Kong Valdemar.

Efter at have fået hilst på de som allerede var kommet samt fået nøglerne til værelset, var der for Inga og jeg tid til at besigtige Gåsetårnet med tilhørende borgruin som lå lige over for hotellet.

Kl.18.30 mødtes vi til fælles spisning på Cafe Viva i gågaden. Efter at have nydt en dejlig buffet var der tid for at begive sig hjemad til hotellet.



Gåsetårnet bygget År.1306

Det var en dejlig sensommer aften så der var rigtig stemning på gågaden med de mange fortovsrestauranter hvorfra der flere steder lød musik. Det var svært at nå tilbage på hotellet uden et lille stop for at nyde kop kaffe eller en øl.

## **Lørdag. 30.august**

Ved morgenbordet fik deltagerne udleveret en kuvert med vognskilt, flot brochure om Møn & Sydsjælland samt en historisk quizz hvis resultat ville blive afsløret under aftenens middag.

Efter morgenmaden var det tid at få bilerne gjort klar til dagens køretur. Olie og vand blev kontrolleret samt påfyldning af bremsevæske på en af bilerne. Nattens regn, som stadig lå på bilerne, blev tørret af og med flag og vognskilte sat på bilerne var vi klar til afgang Kl.10.00

I kolonne kørte vi ud af Vordingborg over Masnedsundbroen og Storstrømsbroen til Falster hvor vi drejede af i retning mod Nykøbing Fal-

ster for at besøge Middelaldercentret.

Det var for os lidt chokerende at se hvor misvedligeholdt Storestrømsbroen var. Cementen smulder og jernet ruster, ja det kan næsten sammenlignes med de bunkers vi ser langs Jyllands Vestkyst

### **Middelaldercentret.**

Sundkøbing er en levende middelalderby med boder, levende værksteder og spisesteder. Hverdagssysler og håndværk er holdt i helt absolut autentiske rammer. Der findes ingen moderne hjælpemidler og byen er sæsonen igennem beboet af mennesker der arbejder med vedligehold og historie. Blandt andet kan man opleve middelalderens krigsmaskine samt ridderborg med ridderturnering.

Blider er navnet på krigsmaskinerne som der er to af på centret. De er i stand til at kaste 17 kg tunge sten ca.70 meter op i luften og op til 150 meter væk. Kastemaskinerne arbejder efter vægtstangsprincippet og har en tung kontravægt som skal trækkes op inden stenen kan kastes. På den ene maskine var det ved hjælp af tove som publikum fik lov til at trække i. På den anden var der hjul på hver side af maskinen, hvori der gik mennesker og trak hjulene rundt for på denne måde at trække maskinen op. Imponerende at se når stenkuglen farer af sted ud over og ned i Guldborgsund.



Blider = kastemaskiner

Ridderturneringen blev afholdt ved ridderborgen og var ligeså levende at se som beskrevet i bøgerne om Robin Hood og Ivanhoe vi læste som børn.



Et af centrets nye tiltag var et skovområde med historisk teknologi hvor man kunne afprøve Leonardo Da Vincis og andre verdenskendte opfindelser i virkeligheden. Bygget præcis som de er tegnet og tænkt og i fuld størrelse; Flyvemaskiner, vandpumper, møller og snedige krigsmaskiner.

Sidst på eftermiddagen gik køreturen tilbage til Vordingborg hvilket desværre foregik i regnvejr.

I Vordingborg skulle bilerne opstilles ved torvet med Gåsetårnet i baggrunden.

Kong Valdemar Atterdag byggede i 1360 tårnet som er 36 meter højt hvis man tæller spiret og gåsen med. Tårnet er Danmarks bedst bevaret borgtårn og var en del af Vordingborg Borg, der var landets største kongeborg med 11 tårne.

Et flot syn med alle bilerne opstillet men regnvejret gjorde at ikke mange kom forbi for at se bilerne - så lidt efter lidt returnerede bilerne tilbage til hotellets parkeringsplads.



Bilerne set oppe fra højen ved Gåsetårnet

Lørdag aften var der festmiddag på hotellet og som vanlig når veteranfolkene mødes til disse træf forløb aftenen med dejlig spisning, god stemning, hygge og snak aftenen igennem.

Med til underholdningen var redaktørens historie quizz med 12 finurlige spørgsmål som kunne besvares med 1-X -2. Ingen var skarpe nok til 12 rigtige men ved 11 rigtige svar

kom præmieuddelingen i gang som fortsatte ned til 7 rigtige.

At spørgsmålene afstedkom diskussioner vedrørende det rigtige svar hører jo ligesom med til legen, men redaktørens grundige forarbejde kunne der ikke ændres på.

### **Søndag. 31. august**

Efter morgenmaden og ud chekning fra hotellet var vi igen klar til at køre - denne gang mod Bogø via motorvej og Farøbroen - videre med dæmningen til Møn hvor vi kørte en meget naturskøn tur på en del af Møn. Der var indlagt kort stop ved Fanefjord kirke og en rasteplads tæt ved vandet med udsigt over Hjelm Bugt.



Stop ved Hjelm bugt

Turen fortsatte til Elmelunde kirke for et længere stop. Inde i kirken kunne ses de smukke kalkmalerier som skulle være nogle af Europas flotteste kalkmalerier. Malerierne er lavet af en ukendt kunstner som i 1400-tallet påbegyndte sin udsmykning af kirker på Møn. Kunstneren fik siden hen tilnavnet "Elmelun-

demesteren”. Af andre kirker er også Fanefjord og Keldby udsmykket af samme kunstner.



Elmelunde kirke

Igen gik det videre mod Stege hvor frokosten ventede os på Møns Bryghus.

En dejlig stor platte blev serveret for os med tilhørende hjemmebagt brød, smør og fedt og naturligvis kunne vi vælge blandt husets egne bryggede øl typer.

Godt forspist var det ved at være tid for opbrud og at sige tak for denne gang.

Inga og jeg vil gerne sige en stor tak til træfudvalget for det fine arrangement og vi er sikker på vi har alle deltagerne med os i denne tak.

Bjørn Gudem takkede på vegne af de Norske deltagere og inviterede os til Det Nordiske Rootes Træf som afholdes i Norge i August 2015 lidt nord for Oslo. Datoen bliver snarest tilsendt til redaktøren og viderebringes i bladet.

Stafetten for at arrangere RR eng-lændertræf i 2015 for (Rootes og Rover) er hermed givet videre til Rootes.

Inga og Jeg kørte til træffet fredag fra Grindsted i lidt blandet vejr med regn, tørvejr og lidt sol. Lørdag var vi heldige med vejret når vi skulle være ude, bortset fra opstillingen på torvet i Vordingborg. Søndag var vejret ok til trods for der længere nordpå havde været skypumpe med over 100 mm regn på få timer om natten.

Vi kunne køre hjem i tørvejr og var tilbage i Grindsted ved 18.30 tiden efter 700 km kørsel.

Har nogen af bladets læsere lyst til at læse mere om de steder der er besøgt under træffet kan nedenstående adresser anbefales.:

[www.middelardercentret.dk](http://www.middelardercentret.dk)

[www.danmarksborgcenter.dk](http://www.danmarksborgcenter.dk)

[www.visitmoen.dk/moen/oplevel-danmarks-og-europas-flotteste-kalkmalerier](http://www.visitmoen.dk/moen/oplevel-danmarks-og-europas-flotteste-kalkmalerier)

[www.bryghuset.dk](http://www.bryghuset.dk)

*Mange hilsner fra  
Inga og Poul Graakjær*

